

# Extra Nieuwsbrief van Bert Boland

BOLAND.BERT@GMAIL.COM

BANDUNG 16 MEI 2017

Wow, een Indonesische vriend, Santjojo, mededirecteur van een fabriek in ons meest *fanatieke* deel (Oost) Bandung, zag een mooie – maar best linke – uitdaging in mijn ('genezings'-) bediening! In dit deel van onze stad van 4 á 5 miljoen zie je vrijwel geen dame zonder hijab/jilbab om haar hoofd en Christenen vind je hier sporadisch!

*Vrijdag verraste hij me met: 'Ik heb zojuist alle 49 (Moslim) werknemers van mijn fabriek uitgenodigd om genezen te worden op a.s. zondag!'*

**VOOR DEZE ZONDAGMIDDAG** 14 mei had hij nog twee andere vrienden (en Hanna) uitgenodigd om hen handen op te leggen tot genezing en bevrijding, wat Jezus ons gebied te DOEN.

De mededirecteur Irwan, een Christen maar van het voorzichtige soort, keek de eerste gebeden van buiten het raam wat aan, maar later kwam hij toch bij ons zitten toen hij zag dat iedereen(!) werd genezen en er niks eng aan was. We hadden 5 rondes gepland, elk van tien mensen!



Links met bril dir. Santjojo. Zijn mededirecteur Irwan zit nu naast Hanna op de bank. Eerst gaven we de vijf groepen van tien een korte video, met uitleg over 'hun' dure fake-toeverdokers ('dukuns') en... het verschil met Isa Al Masih (Jezus)!

Iedereen was wel 'verplicht' om OP PAPIER EERLIJK hun genezing(en!) neer te schrijven\*. Dus dat krijgen we nog! Plus de VIDEO reportages, daar gaan we natuurlijk wat mee doen. *Bid voor wijsheid, pfffieuwh!* Want de haat-baarden willen hier dit land ook totaal overnemen: dus rechters en lagere overheden dreigen, (werkeloze) Moslims opzetten voor een paar Rupiahs tbv agressie en demonstraties, detentie afdwingen, enz.

Alles op papier dus!\* Ik had bijvoorbeeld een dame die wel vijf dingen had en begon met 1). haar ongevoelige vingertoppen, die na kort gebed weer gevoelig werden. Toen vroeg ze voor 2). een knieholte te bidden, want ze kon niet meer hurken daardoor. Na genezing daarvan en haar 'demonstratie', zei ze dat ze 3). *dagelijks* hoofdpijn had, ook op 'dit moment' en ik stuurde haar pijn in Naam van Jezus weg. Toen 4). haar ogen, ze zag heel slecht en ik toetste dat met een certificaat achter haar in de vitrine. Ook daarvan werd ze, na een paar keer gebeden te hebben, genezen en 5). haar maag was het laatste, ook die pijn verdween door Gods kracht. *Totaal w.s. wel tot 200 genezingen, we gaan het horen!\**

Vele malen hebben deze Moslims afgelopen zondag die éne echte Naam van Jezus gehoord! Wordt vervolgd, want nazorg en voorzichtige, liefdevolle uitleg over onze Heer en Heiland moet volgen.

Zo werden in drie uren 49 Moslims genezen (of iets

minder; sommigen kwamen in een proces – God was bezig – en niet te 'zien' met fysieke ogen, plus een



**demonische bevrijding** manifesteerde zich, heb nooit iemand zo horen schreeuwen! Dus met zijn vieren zo heel wat productie gezien (en Santjojo met zijn filmcamera heeft zoveel mogelijk vastgelegd)!



Ook Hanna heeft veel geleerd op deze gezegende dag en ze gaf haar vrijmoedigheid niet prijs. Hallelujah!

Liefs en alle zegen, Bert & Hanna, Indonesia